

Landstrygerne

Rådhusstræde 5

6800 Varde

Telefon 40159822 –20284125

E Mail.: landstrygerne@hotmail.dk

Hjemmeside: www.landstrygernevarde.dk

Afslutning 2018

Kære Landstrygere

Så er vi kommen til afslutning på 2018 det vil sige vi er ikke færdige vi mangler, Karlsgårdedagen og turen til Kjærgård og senere Julemærkemarchen.

Jeg sad og så kulturmøde fra Mors og kom til at tænke på at Landstrygerne er jo en del heraf en lille forening, som vi gerne skal holde liv i og derfor støtte op om og jeg vil her opfordre Jer til at deltage i Generalforsamling 23 oktober, hvor det er Jer der har indflydelse på foreningens fremtid ikke mindst, hvem vi gerne vil have ind i bestyrelse, da der er to som stopper.

Men for at se tilbage på sommeren som nu går på held og hvad der er sket.

Vi i bestyrelsen har taget det lidt afslappet i sommer og vi har ikke været på udflugt til stor ærgrelse for nogen, men vi har være på tur til Børsmose, som jeg var spændt på om man ville køre der ud en aften, det var derfor glædelig og se at 62 havde taget imod tilbuddet, og jeg har kun hørt godt om den skønne aften, hvor nogen ventede på solnedgangen.

Det samme om turen som Inger og Jørgen lavede til Nymindegab, hvor vi var ude i den barske natur en skøn søndag.

Jeg håber at man også fremover vil med ud i naturen, som ligger lige uden for vores dør.

Vandring for Lunden ville heller ikke i år lykkes for os, men vi prøver igen til næste år. Lunden er rigtig glade for det vi gør og Anne Mette opfordrer til at man kigger ind hos dem og hvis nogen har tid lyst og energi til at skubbe en lille tur med beboerne, er i meget velkommen.

Skovens dag var ikke det vi havde regnet med, men jeg havde da nogle få med ude at gå, hvor børnene syntes det var sjov.

Stafet for livet gik jo som det plejer med hygge snak i forteltet.

SCT Hans vandring lykkedes også og vi fik heksen brændt af da afbrændingsforbuddet blev ophævet 2 timer før mødte til fælles sang.

Så står vi foran Karlsgårdedag, hvor vi har en stand, hvor vi håber mange vil komme forbi og få en snak. Og samtidig gå turen rund om søen.

Jeg vil også gerne her fortælle om turen til Roskilde til det ny og femte Julemærkehjem, hvor vi var 4 fra bestyrelsen, ovre at få overrakt pokal for god indsats ved Julemærkemarchen sidste år, hvor vi havde afleverer 99,2 % af det der var kommet ind ved sponsorater og salg af startkort. Alene havde vi modtaget 3000 kr. fra en flok mænd som havde sat sig på en motionscykel og kørt penge ind til Julemærkefonden og de gør det igen i år.

Det vil glæde mig meget hvis nogen vil hjælpe med at finde sponsorer til marchen i år.

Julefrokosten som vi indtog på Golfklubben var god hvor vi hyggede os en lørdag eftermiddag og vi har reserver igen i år og det håber jeg også I vil gøre så vi kan overgå sidste år.

Vi vil i marts mdr. komme til at mangle hjælp fra nogle damer, da DMF har ønsket at komme til det vestjyske for at afholde deres årlige generalforsamling, som de sidste 2 år har været på Lolland og Sjælland. Opgaven består i at der skal laves mad til ca. 50 mennesker og der skal ryddes på og af borde.

Det er Rosa og Irene der har opgaven og det er dem der finder frem til, hvor mange hjælpere der skal bruges til mad m.m. og så skal jeg bruge 1 el. 2 til at hjælpe med at sætte ture af, så sig til hvis i vil hjælpe så skriver Irene Jer op og så får i besked senere.

Så vil jeg blot ønske et godt år og tiden til vi ses igen og husk generalforsamling, den 23 okt. Man kan rolig komme også selvom man er bange for at blive opstillet, jeg har allerede været ude med fiskenettet.